

Gewoon werken maar dan anders

Dat is de conclusie van Marlous van Schijndel. Zij is juffrouw op Kindcentrum De Klimboom in De Rips. “De leerstof is zoveel mogelijk hetzelfde maar we bieden alles digitaal aan. Samen met de ouders én de kinderen zoeken we onze weg daarin.”

“Voor de bovenbouw is digitaal leren al wat makkelijk dan met de kinderen in groep 1-2-3”, vertelt Marlous. “Die kinderen heb ik allemaal een grote envelop meegegeven met leermaterialen. Dat maakt nieuwsgierig want wat moeten ze doen met het stoepkrijt of een stuk touw. Maar ook met de kleuters werken we al via de padlet, een soort online prikbord, zodat ze werkjes aan mij en elkaar kunnen laten zien.”

Contact

“Wekelijks maak ik een belondje, maar wat we vooral missen is het echte contact met de kinderen. Je ziet ze niet dus tussentijds tips of advies geven is lastig”, legt Marlous uit. Dat zorgt voor uitdagingen bij het huiswerk. “Samen met de ouders zoeken we naar de beste oplossing. Soms is dat samen rekenen via beeldbellen of een online verjaardag vieren. Daar krijg ik energie van.” Marlous wuift de rol als held weg. “Die vind je wat mij betreft in de zorg. Bij ons nemen de ouders ook een deel van het werk over. Wat ik wel heel fijn vind, is dat we op school opvang verzorgen voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben. Zo geven we die ouders lucht. Daar dragen mijn collega’s en ik graag ons steentje aan bij.”

